

Απαραίτητη η καλή υγεία για την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο

ΑΔΜΕΣ



Της
Συλβάνας
Ράπη

Αν νομίζετε ότι μπήκατε στο Πανεπιστήμιο ή στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) και τελείωσαν τα βάσανά σας, ακατάσθε. Έχετε δηλαδή την εντύπωση ότι είναι εύκολη υπόθεση να εγγραφεί κάποιος στο τμήμα στο οποίο επέτυχε; Λάθος.

Λησμονείτε κατ' αρχήν ότι τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Άρα ένα εμπόδιο,

μία παραδοξότητα, ένα κάτι τέλος πάντων δεν θα βρεθεί στον δρόμο σας; Ασφαλώς ναι!

Προσέρχεται λοιπόν ο ενδιαφερόμενος μέσ' την καλή χαρά, στη γραμματεία του τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, στο οποίο επέτυχε και φέρει

μαζί του όλο τον «εξοπλισμό»: φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας, έξι τον αριθμό, επικυρωμένη φωτοτυπία ή αντίγραφο του απολυτηρίου του, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι γραμμένος και σε κάποιο άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Συμπληρώνει και τη σχετική αίτηση και νιώθει ο άνθρωπος άρχοντας, βασιλιάς. Επιτέλους, το όνειρο γίνεται πραγματικότητα και με τη βούλα της γραμματείας: εντός πενταλέπτου θα είναι πλέον επισήμως πρωτοετής φοιτητής ή σπουδαστής.

Αμ δε...

Μπορεί ο ίδιος να το σκέφτηκε κάπως έτσι. Όμως αλλιώς σκέφτηκαν και αποφάσισαν οι υπεύθυνοι γραμματείας ορισμένων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ. Όχι, δεν αρκούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, τα οποία σημειωτέον προσδιορίζονται από το υπουργείο Παιδείας, ως τα μό-

να απαραίτητα για την εγγραφή στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ.

Για να εγγραφείς πρέπει να είσαι και υγιής!

Και τούτο θα πρέπει να αποδειχθεί από μία πεντακάθαρη ακτινογραφία θώρακος, από μία βεβαίωση παθολόγου και από μία βεβαίωση δερματολόγου ότι όλα βαίνουν καλώς.

Όχι, βεβαίωση από... ψυχίατρο, που να πιστοποιεί ότι οι μέλλοντες,

νεαροί πρωτοετείς, μετά τα όσα πέρασαν τα δύο τελευταία χρόνια για να εισαχθούν στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ, δεν έχουν υποστεί κλονισμό νευρών και διαταραχή της ψυχικής τους υγείας, δεν ζητούν ακόμη.

Η λογική των συγκεκριμένων ια-

τρικών εξετάσεων, από τις οποίες θα έπρεπε να έχει περάσει ένας νέος για να εγγραφεί στο Πανεπιστήμιο, πριν από κάποιες δεκαετίες, ήταν να προστατευθεί ο πληθυσμός από τη φυματίωση και τη σύφιλη, που τότε θέρριζε τον κό-

σμο. Εν έτει όμως 2000 υπάρχει κατ' αρχήν το θέμα των προσωπικών δεδομένων. Αλλά ακόμη κι αν δεν ετίθετο τέτοιο ζήτημα, ακόμη κι αν υποθεθεί ότι θα έπρεπε να ζητηθούν ιατρικές εξετάσεις, τότε θα έπρεπε λογικά οι εξετάσεις αυτές να έχουν σχέση

με το AIDS και κυρίως με το DNA.

Αλλά και τέτοιου τύπου εξετάσεις να εξητούντο, τούτο θα έπρεπε να ισχύει για όλα τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας και όχι μόνο για εκείνα τα τμήματα των οποίων οι υπεύθυνοι

γραμματείας επικοινωνήσαν μεταξύ τους τηλεφωνικά και συνεισέφεραν για τα δικαιολογητικά που θα ζητήσουν από τους νεοεισαχθέντες!

Η εγκύκλιος που έφθασε στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ από το υπουργείο Παιδείας προσδιόριζε ως απαραίτητα για την εγγραφή των νεοεισαχθέντων δικαιολογητικά τα αρχικώς αναφερθέντα. Ελάτε όμως που μπορεί να μην έκανε αναφορά, αλλά δεν έλεγε ότι παύουν να είναι απαραίτητες για την εγγραφή οι προαναφερθείσες ιατρικές εξετάσεις, για τις οποίες γινόνταν λόγος σε παλαιότερες εγκυκλίους. Έτσι λοιπόν οι υπεύθυνοι γραμματειών από ορισμένα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ αποφάσισαν «ως ζήτημα εμείς καλού-κακού και τις ιατρικές βεβαιώσεις για να είμαστε καλύτεροι...», οπότε αν ο νέος είναι υγιής εγγραφεται, αν όμως είναι ασθενής... «εγγραφεται» κι από δω πάλι κι άλλοι...

Ορισμένα ΑΕΙ και ΤΕΙ ζητούν ακτινογραφία θώρακος και βεβαιώσεις παθολόγου και δερματολόγου